

Overwinnaar!



God overwint door mensen die op Hem vertrouwen

Op veel plekken in de wereld is er oorlog. Gelukkig niet in ons land! Dat is vroeger wel heel anders geweest. Toen was er ook oorlog in ons land. Heb je weleens een foto van een soldaat uit die tijd gezien? Of een foto van een land waar nu oorlog is? Vandaag gaat het over een heel bijzondere strijd in de Bijbel. Oorlog tussen een klein legertje en een enorm groot leger. Wie zou er winnen?

1. Hoe moet een goede soldaat er volgens jou uit zien?

Teken of schrijf dit hieronder.

2. > Lees Richteren 6 vers 1

Hier lezen we over een oorlog tussen de Israëlieten en vijanden uit Midian.

Hoelang is er al oorlog?

Wat zou de oorzaak van oorlogen toen en nu kunnen zijn?

.....
.....
.....
.....

Het volk Israël heeft het moeilijk. Er zijn vijanden, de Midianieten, die al hun eten en dieren wegroven. Al een lange tijd. Dat komt omdat ze niet luisteren naar de Heere God. Ze dienen andere goden. Gideon krijgt een opdracht dat Hij Israël moet verlossen van de Midianieten. Gideon wordt gewoon aangesteld, ondanks zijn bewaren. We gaan lezen wat Gideon moet gaan doen.

3. In Richteren 6 vers 6 zie je eindelijk dat het anders wordt.

a) Wat doen de Israëlieten?

b) Hoe zou jij je voelen als mensen zeven jaar lang niet aardig voor je waren, je vergeten, lelijke dingen tegen je doen en na zeven jaar vragen om hen te helpen als ze het moeilijk hebben... zou je het doen? Waarom wel/niet?

.....
.....
.....
.....

4. De Heere luistert naar het roepen van de Israëlieten en gaat hen zelfs verlossen. Zo is de Heere! Dat hebben de Israëlieten toch niet verdiend?! Als de Heere naar jou kijkt, wat voor een kind ziet Hij dan? Vraag jij ook weleens iets aan Hem? Wat dan?

.....
.....
.....
.....

5. Kijk nog eens naar jouw tekening over hoe een goede soldaat er uit moet zien. Vergelijk dit met wat je leest in Richteren 7 vers 16. Wat zou het leger van Gideon nog meer hebben, waardoor ze de strijd kunnen winnen?

.....
.....
.....
.....

6. > Lees Richteren 6 vers 14 en 16 en Richteren 7 vers 2

Wat wil de Heere aan Gideon en aan ons leren?

.....
.....
.....
.....

7. Wij moeten ook vechten. Niet in een oorlog, maar vechten tegen het kwaad, tegen de zonde, tegen onrecht in de wereld. Hoe kun je winnen?

> Lees Efeze 6 vers 13-18 en teken de soldaat die hier genoemd wordt.

Vergelijk deze soldaat met jou eerste tekening uit vraag 1.

Wat is het belangrijke verschil?

8. Hoe kun jij net als Gideon op de Heere God vertrouwen?

.....
.....
.....
.....