



### **Overwinnaar!**

**Winnen** is voor veel mensen belangrijk. Je ziet dat bijvoorbeeld bij het spelen van een potje voetbal, een spelletje of het meedoen aan een kleurwedstrijd. **Winnen lijkt erg belangrijk te zijn**: wie is de sterkste, slimste, knapste? Wie is de held?

Verliezen wordt vaak als zwak gezien. Toch kijkt het christelijk geloof heel anders aan tegen **zwak** zijn. Als je alles zelf, op eigen kracht wilt doen, lukt het je niet. Maar dan kom je juist, in je zonden en zwakheid, erachter dat je God nodig hebt en dat je niet zonder Zijn hulp kunt.

**Van God krijg je kracht, door je eigen zwakheid heen!**

Ook in de bijbel gaat het vaak over 'winnen en verliezen'. Denk maar aan de belangrijkste overwinning die wordt gehaald aan het kruis op Golgotha. Hier wint God van alle kwade machten, van satan, van zonde, ziekte en dood. **Jezus is de overwinnaar!**

**Als je dat gelooft, ben je in Hem meer dan een overwinnaar!**